

VOOR EN DOOR ALLE WERKERS VAN DE
N.V. KEMPENSCHEN ZINKMAATSCHAPPIJ EN N.V. GEMENGDE METAALERTSEN - BUDEL

HULDE!

Een van de merkwaardige dagen in het leven van de N.V. Kempensche Zinkmaatschappij van Budel, is de, mag men wel zeggen „traditioneel” geworden dag van huldiging — aan het einde van ieder jaar — van haar mannen, ofwel haar werkers in het algemeen, die in de loop van het jaar hun jubileum vierden, vanwege hun vele jaren van dienst.

Eerzijds pleit dit voor een schone historie, die deze onderneming in Budels Gemeente gaat krijgen tot bloei en groei van haar zelf en tot geestelijk en stoffelijk welzijn voor velen van haar ingezetenen die sinds jaren hier hun emplot vinden.

Anderzijds draagt dit bij tot steeds meer en hoger wederzijds waarden van werkgever en werknemers, en wordt eens weer de gelegenheid geboden, om de bijzondere eigenschappen en prestaties, die soms juist door de lange jaren van gestage, plichtsgetrouwe arbeid tot ontwikkeling kwamen, maar stil verborgen bleven, eens voor het voetlicht te plaatsen.

Het ons vertrouwde woord: „Ere, wie ere toekomt”, blijft zo niet slechts een mooie klank, een schone leuze, maar wordt op zulk een dag in daden omgezet.

Deze huldiging immers bedoelt te zijn: de uitdrukking van de waardering van het werk, dat dagelijks wordt verricht gedurende een zolang periode in dezelfde onderneming.

Hierbij bedenken wij, dat deze arbeid niet alleen zin heeft, omdat wordt voorzien in het levensonderhoud van henzelf en van degenen, die aan hun zorgen werden toevertrouwd, maar tevens de bron kan zijn van geestelijke voldoening. Onze arbeid biedt ons immers gelegenheid te laten zien, wie en wat wij zijn.

Zij biedt ons de kans om onze vakbekwaamheid te tonen en verder te ontwikkelen.

Onze inspanning zal echter slechts zelden tot het beoogde doel kunnen leiden, indien wij er niet in slagen in harmonie samen te werken met collega's en meederen.

Indien dit laatste wordt nagestreeft komt onze arbeid in wezen op een hoger plan te staan.

En het is duidelijk, dat naarmate de arbeidsgemeenschap groter wordt en veelzijdiger en ingewikkelder taken moeten worden verricht, voor de uitvoering daarvan de samenwerking steeds meer noodzakelijk wordt.

Enerzijds schijnt de waarde van het individuele werk daarin soms verloren te gaan.

Maar anderzijds kunnen nieuwe bronnen van voldoening ontstaan voor degenen, wier gezamenlijke arbeid tot resultaat en waardering heeft geleid.

Een dergelijke ontwikkeling is een teken des tijds, en kan spanningen meebrengen in de arbeidsgemeenschap. Voor hen, die dit beseffen, ligt daarin een reden om bewust te streven naar de juiste wijze van samenwerking, goede menselijke verhoudingen en naar waardering van het werk en de inspanning van degenen, die naar beste weten en kunnen hebben gewerkt aan de vervulling van hun grote of kleine taak in het geheel.

De vele jaren van trouwe dienst hebben het bewijs geleverd, dat U Uw bijdragen in deze hebt gegeven zowel tot verhoging van de arbeid als tot het persoonlijk geluk van allen, die hier samenwerken.

Daarom jubilarissen van harte proficiat en nog vele jaren plezier in Uw werk.

RECTOR THIJSSSEN.

Nieuwjaar.

En zo zijn we weer genaderd aan 1 Januari 1956 — Nieuwjaarsdag! De mensen zijn gewoon op deze dag elkander een Zalig Nieuwjaar toe te wensen.

Hoewel dat niet direct in verband staat met het „Kerkelijk Jaar” is er, om zijn diepe christelijke zin, toch wel wat over te vertellen. Men ziet tegenwoordig vele fantasiekaarten, waarop gedrukt staat vrolijk, gelukkig nieuwjaar.

Dat is mis!

Gelukkig of Zalig Nieuwjaar, dat is het wenswoord.

En waarom?

Omdat het zulk een echte diepe, volle christelijke klank en betekenis heeft. Want het woordje „Zalig” geeft aan volheid van geluk (en dat willen

Vanaf deze plaats richten wij ons tot alle K.Z.M.- en G.M.E.-mensen en hun gezinnen om onze beste wensen uit te spreken voor het nieuwe jaar.

Moge 1956 voor U allen en in alle opzichten een zalig en voorspoedig jaar zijn!

In onze wensen betrekken wij gaarne onze oud-arbeiders, de gepensioneerden, die de medebouwers zijn van voorheen en in het bijzonder gaan onze gedachten ook uit naar de werkers, die wegens ziekte tijdelijk hun werk niet kunnen doen en die wij van ganser harte een spoedige beterschap toewensen.

Wij verheugen ons, dat het voorbije jaar voor ons bedrijf in menig opzicht goed genoemd mag worden en wij danken U allen voor wat U, ieder op de hem toegewezen plaats, tot dit resultaat hebt bijgedragen.

Een speciaal woord van dank richten wij nogmaals tot degenen, die in het afgelopen jaar hun 40-jarige dienstperiode bekroond zagen met een Koninklijke Onderscheiding en tot hen, die hun zilveren dienstjubileum vierden.

Laat ons gezamenlijk verder bouwen opdat, met Gods hulp, 1956 wederom een gezegend jaar wordt.

DE DIRECTIE.

Koninklijke onderscheidingen



G. H. C. STOLLMAN



G. M. BIESSEN



J. A. H. PEETERS



J. A. DUISTERS

Mannen met pit

„Het is nauwelijks een jaar geleden, dat ik — in opdracht van H.M. de Koningin — in Dorplein een groot aantal eretekenen mocht uitreiken. Daarmede werd m.i. op de juiste wijze weergegeven, dat de trouw van vele Dorpleinse werkers voorbeeldig was geweest.

Sedert enige tijd ben ik op de hoogte met het feit, dat nog meer getrouwen, die hun arbeid in dienst stelden van de grootste fabriek uit mijn gemeente, door hun Directie op het erepodium zullen worden geplaatst.

Men stelt wel eens, dat er twee soorten van mensen niets bereiken, n.l. zij, die niet doen wat men hun opdraagt en zij, die alleen doen wat men hun opdraagt.

Bij de beoordeling van de conditie-staten van de jubilarissen van vandaag heb ik tot mijn genoegen kunnen vaststellen, dat zij in ieder geval niet tot die 2 soorten van mensen behoren.

Op dit feestelijk gebeuren, dat in de Dorplein-samenleving een traditie gaat worden, worden we geconfronteerd met een nieuwe lichtung van de besten en meest getrouwen uit dit bedrijf.

Dat ook in dit jaar wederom enkelen uit de maatschappij in aanmerking kwamen voor een Koninklijke onderscheiding stemt mij tot grote vreugde. Wij, allen, zijn trots op de eer, welke hiermede aan „de mannen met pit” te beurt is gevallen.

Mijn gelukwens dan ook volgaarne aan de gedecoreerden, hun familieleden en aan Directie en medewerkers van de maatschappij, die de jubilarissen in staat stelde hun trouw gedurende een groot aantal jaren te bewijzen.

Budel, 27 december 1955.

De Burgemeester van Budel,
C. J. J. REMMEN.



J. A. VAN MOORSEL



A. J. G. RUTTEN

MET OOK NU DE ALLERBESTE WENSEN VAN „AMICITIA”.

De 27ste december was voor onze fabrieken een grote dag. Niet minder dan zes stoere werkers maakten het genoegen voor het forum van de openbaarheid gehuldigd te worden voor 40 jaren noeste vlijt en ijver in de Budelse Zink- en Zwavelzuurfabrieken, ter gelegenheid waarvan het H.M. de Koningin heeft behaagd hen te onderscheiden met de Eremedaille in de Orde van Oranje Nassau.

Wij kunnen ons zo levendig voorstellen, wat er in de harten van onze gedecoreerden omgaat. Het is geen sinecure 40 jaar en langer in één en dezelfde fabriek werkzaam te zijn, laat staan dat 't aan lang niet alle mensen gegeven is zoveel dienstjaren vol te maken. En wanneer men dan bij zo'n mijlpaal bovendien nog hoog onderscheiden wordt, dan kan men met recht zeggen: „k heb niet voor niets geleefd”.

Ook van „Amicitia” geachte gedecoreerden daarom onze allerbeste gelukwensen. Een ekstra felicitatie aan ons trouwe lid de Heer A. van Moorsel, die thans tot de gedecoreerde employé's behoort. Wij zijn trots op hem en hopen van harte dat het hem maar ook onze leden, die reeds eerder de eremedaille mochten ontvangen, nog vele jaren gegeven moge zijn, deze hoge onderscheiding in de beste gezondheid te dragen.

Onze felicitaties gaan uiteraard ook uit naar de 23 „vijf en twintigjarigen”. Gaarne spreken we de wens uit, dat ook zij de 40 zullen kunnen volmaken, waardoor de mogelijkheid geschapen zal zijn, ook hen eens in het nog steeds groeiende korps van Oranje Nassau op te kunnen nemen.

Nogmaals aan alle feestelingen van harte „proficiat” en nog veel voorspoed op hun verdere levensweg.

Voor Bestuur en Leden „Amicitia”
J. DAEMEN,
Voorzitter.

GELUKWENS VAN DE ARBEIDERSKERN.

Als Voorzitter van de Arbeiderskern zij het mij vergund als tolk van alle arbeiders de feestelingen van dit jaar van harte geluk te wensen.

Op de eerste plaats de Gedecoreerden die hun verdienste als trouwe werknemers erkend zagen, zelfs door H.M. de Koningin, die hun de ere-medaille van Oranje-Nassau toekende.

Daarnaast aan de Arbeiders die j.l. Dinsdag hun 25-jarig dienstjubileum vierden en aan wie de Herinneringsmedaille van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel werd toegekend.

Het feit dat zij allen zo'n lange reeks van jaren eerlijk en trouw gewerkt hebben is een gelukwens meer dan waard, maar ook moeten wij hen feliciteren omdat zij door hun werklust en ijver de fabriek hebben helpen uitgroeien tot wat zij is. Namelijk een bedrijf waar vele honderden arbeiders een goede boterham verdienen en leven onder goede sociale omstandigheden. In onze felicitatie betrek ik ook graag de vrouwen van de gedecoreerden en jubilarissen.

De onderscheiding van de man, waarmee zij al zoveel jaren lief en leed deelde zal ook voor haar eer en voldoening strekken, want ook zij heeft het hare hieraan bijgedragen!

Van deze gelegenheid maak ik tevens graag gebruik om namens de Fabriekskern en arbeiders de Directie te danken voor de eer aan de jubilarissen bewezen.

Wij zien daarin opnieuw het bewijs, hoezeer de eerlijke arbeid wordt gewaardeerd en hoe sterk het onderling vertrouwen is gegroeid.

Het is onze oprechte wens om als kernleden dit vertrouwen en die goede samenwerking te helpen verstevigen in het belang van arbeiders en bedrijf.

Ik meen dan de hoop te mogen uitspreken, dat U, Gedecoreerden en Jubilarissen nog vele jaren zult mogen zijn; een voorbeeld voor uw medearbeiders.

Ik eindig met een woord van dank aan allen die tot het eresaluut hebben bijgedragen en spreek de wens uit dat alle jubilarissen nog lang zullen mogen genieten van de eer die hun werd gegeven.

Lang leven onze Gedecoreerden en Jubilarissen!

L. W. NOUWEN,
Voorzitter Fabriekskern.

Verzuim vooral niet het artikel op pagina 2 „SOCIAAL FONDS” te lezen. Het is belangrijk, ook voor U!

Een heilig einde, een goed begin
Dat geve u God, jaar uit, jaar in
Ik wil zeggen: In een woord gezeld
Zoo nu, zo altijd: Zaligheid!

we elkander toch toewensen?) en daarbij is inbegrepen niet alleen de tijd, niet alleen dit leven, maar meer nog: de eeuwigheid, het andere leven, niet alleen het lichaam, maar ook de ziel.

Zalig Nieuwjaar wil zeggen: Wat U voor tijd en eeuwigheid, wat U naar lichaam en ziel gelukkig kan maken.

Zoals Guido Gezelle schreef:

DE ONDERNEMINGSRAAD

Het reglement voor onze ondernemingsraad (afgekort: O.R.) is in een vergevorderd stadium gekomen. Als het een beetje lukken wil, kunnen de verkiezingen over een paar maanden beginnen. Om nog eens een nadere toelichting te horen, had de Commissie Opleidingen op 7 december voor de beampten en hoger een deskundige spreker uitgenodigd (Mijnheer de Wit, iemand, die als werknemerslid zitting heeft in de Bedrijfscommissie en die tevens een bondsman is, die meer met dit bijtje heeft gehakt). Het is een zeer geslaagde lezing geworden; niet alleen de spreker heeft zich kundig en vlot van zijn taak gekweten, maar ook de belangstelling was zeer groot: zeker meer dan 100 van onze beampten, employé's, hoofd- en stafemployé's waren aanwezig. Ook de heren Dor gaven blijk van hun belangstelling.

We willen enkele punten noemen, die speciaal door de heer de Wit belicht zijn. Eerst behandelde hij de geschiedenis, daarna ging hij over tot de praktijk van de ondernemingsraad. Hij wees op het grote belang van dit college, dat het hoogste orgaan van overleg wordt, luisterd goed; van overleg, de beslissende bevoegdheid blijft bij de ondernemer.

Dit wil niet zeggen, dat de Directie geen verplichtingen op zich neemt. De Ondernemingsraad is de hoogste instantie waar overlegd gaat worden. Zij kan natuurlijk niet alles zelf gaan doen. Het is daarom mogelijk, dat de Ondernemingsraad commissies gaat instellen, waarin ook zij zitting kunnen nemen, die geen lid zijn van de Ondernemingsraad. Deze commissies krijgen bepaalde taken b.v. Ziektenkas, Veiligheid, Sociaal Fonds, e.d. In dit verband wees mijnheer de Wit erop, dat het lid zijn van een O.R. een vertrouwenspositie is; de leden moeten geheel zelfstandig hun mening kunnen vormen en hun houding kunnen bepalen.

Onze O.R. zal, buiten de voorzitter, die een van de direktieleden is, 15 man sterk zijn; ongeveer 1/3 zal beampten zijn en 2/3 arbeiders.

Hij wees ook op de invloed van de Bonden die bij het stellen van kandidaten een zekere voorkeurspositie innemen. Dit voorrecht is hen door de regering gegeven.

De belangstelling van de aanwezigen bleek o.a. uit de vele vragen, die nog veel wetenswaardigs oprachten, zo veel, dat de geplande tijd werd overschreden. Maar er zullen er weinig geweest zijn, die dit betreuren. De Commissie Opleidingen heeft weer een lauwertje méér aan haar krans. Haar voorzitter, de heer F. Zwart, leidde de spreker in en dankte hem. Als het zover is, hoort U nog meer over de O.R.; we hopen spoedig.

Tot slot: De arbeiders en beamptenkern hebben het Reglement al mee besproken en zijn accoord.

BEDRIJFSKENNIS.

De tweede avond door de Commissie „Opleidingen” georganiseerd betrof de 2e avond Bedrijfskennis.



„Tableau de la Troupe” van „Het Geheim van Dr Spencer” waarop Amicitia ons vergastte.

De heer Ir. Pirard gaf een uitleg van de scheikunde in het fabriekageproces.

De belangstelling voor de cursus Bedrijfskennis is zeer toegenomen en de heer Pirard sprak dan ook voor een goed gevulde zaal.

Het was niet eenvoudig voor de spreker om de moeilijke materie, wat de scheikunde toch eigenlijk is, in duidelijke bewoordingen naar voren te brengen.

Wij hebben echter mogen vaststellen, dat de heer Pirard daarin zeker wel geslaagd is. Een en ander zal ongetwijfeld bijdragen tot een beter begrip van de tot standkoming van onze producten. Om de interesse voor de cursus levendig te houden en de deelnemers gelegenheid te geven het gehoorde nog eens na te slaan zal de Commissie „Opleidingen” van ieder onderwerp wat behandeld is een syllabus of wel uittreksel uitgeven.

De derde cursusavond, waarop het ledenkamer-proces zal worden behandeld, is voorlopig vastgesteld op 16 januari.

Persoonlijke uitnodigingen worden aan de deelnemers nog toegezonden.

BEHEERSCOMMISSIE CANTINE BENOEMD.

In het kader van de reorganisatie, zoals deze zich in alle afdelingen bezig is zich te voltrekken of voltrokken is, heeft de directie een beheerscommissie voor het Cantinegebouw benoemd, bestaande uit de heren D. Rooymans (voorzitter), Sutorius, van de Burgh, van Basten-Batenburg en de bedrijfsleider dhr. Wolters. De commissie, waaraan ruime bevoegdheden werden toegekend, heeft de verantwoordelijke taak ook het cantinegebouw volledig aan te passen aan de eisen van de tegenwoordige tijd.

DE AMICITIAAN

Het Geheim van Dr. Spencer.

De toneelopvoeringen door ons Amicitia Amateursgezelschap op 23, 25 en 28 november werden een groot succes. „Uitverkochte zalen” was de dank die de werknemers van de fabrieken aan 't wakkere spelerskorps, onder leiding van de Heer A. Wolters brachten. Het stuk deed 't uitstekend, ook al was er uiteraard minder te lachen als bij „de baby van duizend weken”.

De opvoering van 30 november voor 't St. Pauluscollege te Sterksel vertoonde 't zelfde beeld. Leraren en studenten bezorgden onze mensen een warme ontvangst.

Het waren goede Amicitia-avonden, die dank zij de medewerking van de Directie, volkomen in het doel van onze Vriendenkring pasten.

Ook op deze plaats aan allen die hun steentje, soms zelfs zware stenen hebben bijgedragen om de toneelopvoeringen te doen slagen, nogmaals onze oprechte dank! Moge met behulp van Uw aller zeer gewaardeerde medewerking, het Amicitia-Toneel een jaarlijkse wederkerende traditie worden.

Sint Nikolaastraktaties.

Ook dit jaar werden de „kleinen” van onze leden met een traktatie verast.

Het behoeft geen betoog, dat het in „goede magen” viel.

Andesekspeditie 1952.

Voor een aandachtig talrijk gehoor hield op 21 december Dr. T. de Booy zijn lang verbeide lezing over de bestijging van de Cordillera Blanca in Peru.

Het was een zeer leerzame en genotvolle avond, niet in 't minst door de prachtige films die vertoond werden.

Ook met dergelijke lezingen bewijst Amicitia, dat 't haar ernst is om iets goeds te brengen. Al naar gelang de financiële positie van de kring dit toelaat, zullen in de toekomst steeds meer goede lezingen worden georganiseerd.

Nieuwe leden.

Als nieuwe leden traden toe de Heren P. Cuyppers en A. Jansen. Wij heten hen van harte welkom in ons midden!

Amicitia telt thans 85 leden.

Bij de Jaarwisseling.

Aan de vele goede wensen elders in deze editie van de Lingot opgenomen, behoeven wij eigenlijk niet veel meer aan toe te voegen.

Het jaar 1955 nadert met rasse schreden het einde. Velen van ons trekken zich tijdens de komende dagen in eigen kring terug, om al is 't maar even, tot bezinning te komen. Negenentwintigjarige vijftig was naar we hopen voor de meesten van U een jaar met niet al te grote tegenslagen. Moge ook 1956 zich daarvoor kenmerken, m.a.w. wij wensen U en de Uwen alle goeds, weinig ziekten, vreugde in Uw werk en trouw aan Amicitia, dat ook dit jaar op verschillende wijzen getracht heeft U te verzoeken.

Echter op weg naar de verwezenlijking van al deze wensen, eerst nog een recht gezellige jaarwisseling.

In het nieuwe jaar „Drie Koningen”.

Traditiegetrouw starten we het nieuwe jaar met het Drie Koningenfeest, ditmaal te vieren op woensdag 4 januari.

Drie Koningenfeest is een van de misschien te weinige Amicitia trefpens, waar we alleen „onder ons zijn”. Wij hopen dan ook van harte dat ook nu weer vele leden met hun echtgenoten present zullen zijn. Niet alleen om te smullen van de driekoningenkoek maar ook om luister bij te zetten aan de abdikatie van de Oude Koning Melchior I (de Heer G. Vonken) de verkiezing en Kroning bij te wonen van de nu nog niet bekende koning en om te genieten van de gezellige feestmuziek van Fred Gofers en de zijnen, ons allen nog maar al te goed bekend van het feest van de Heer A. v. Gils.

Groot Karnavalsbal op 11 febr. 1956.

Met de komst van het nieuwe jaar nadert ook ons reeds geruime tijd geleden aangekondigde karnavalsbal op zaterdag 11 februari.

De muziek werd inmiddels gekontrakteerd. Wij slaagden er in beslag te leggen op 't beroemde dansorkest „The Favourites”.

Dat zal dus wel in orde zijn. Voor U dus een reden te meer om reeds nu zaterdag de 11de februari voor ons grote bal vrij te houden.

Nadere mededelingen volgen in 't nieuwe jaar!

KONINGIN WILHELMINA FONDS.

Van het Koningin Wilhelmina Fonds (U weet wel, dat Fonds, dat zich met de kankerbestrijding bezighoudt) ontvingen we op Sinterklaasdag de volgende brief:

Hooggeachte Heren,

Wij ontvingen van de Postgirodienst een advies van bijschrijving van f 1.057,68, waarvan f 528,84 van de arbeiders en f 528,84 van de fabriek.

Het is ons een behoefte U voor deze belangrijke bijdrage onze oprechte dank te betuigen.



KLANKEN VAN „LES ECHOS DE DORPLEIN” Radio-uitzending.

Op Oudejaarsdag, om juist te zijn in het K.R.O.-programma „Spelende Dilettanten” komt onze harmonie in de aether en wel van 15.20-16 uur. De opnamen zijn reeds op 20 December gemaakt en volgens insiders is de uitvoering „af”. Er mag dus a.s. Zaterdag 15.20-16 uur géén K.Z.M.-man aan de radio ontbreken.

PERS-STEM.

In het maandblad van de R.K. Federatie van Diocesane Muziekbonden in Nederland „St. Caecilia” lezen wij een uitvoerig en zeer waardeerend artikel over de prestaties van „Les Echos” bij de kampioenswedstrijden te Leiden. Wij brachten in de vorige Lingot reeds uitvoerig verslag doch kunnen toch niet nalaten hier nog enkele passages uit „St. Caecilia” weer te geven:

„Na deze stoere fanfareklanken kwamen er vier harmonieën in deze afdeling uit. Hetgeen mij vooral interesseerde, was 't antwoord op de vraag, hoe deze korpsen de verplicht gestelde ouverture „Undine” van Albert Lortzing in de bewerking van Chic zouden brengen. Werkelijk gepeld heeft deze muziek slechts één orkest, terwijl het tevens ook de structurele synthese van dit werk als ouverture niet miste. Dat was de veelbelovende harmonie „Les Echos de Dorplein” uit Budel. Vooral het prachtige klarinetregister verdient hier een bijzonder lof. Dat ook de andere orkestgroepen aan strenge eisen voldoen, toonden zij daarna in Meindert Boeke's „Introduction, Elegie en Capriccio”, een zeer moeilijk werk, dat sedert de auditie op het Veggelse concours nog danig bleek te hebben gewonnen aan doorzichtigheid en rhythmische vastheid. De boekhouding wees uit: 168 + 162 = 330 punten met lof der jury.”

En even verder:
„Dat alles openbaart een gezonde werklust, die zich goed geleid weet. Ook voor de jeugdige nagroei zal worden gezorgd: het onderwijzend personeel zal alles in het werk stellen om muzikale activiteiten bij de jongens te ontplooien. „Zelfdoen is beter dan voorgedraaid krijgen” is het schoon devies. Heus: van Budel zullen we nog meer horen....”

VARIA.

Na een recht gezellige viering van het jaarlijkse St. Caecilia-feest, waarvan het diner werkelijk „superieur” verzorgd werd door de familie Wolters en waarbij de Band van Freddy Govers voor vlotte muziek zorgde heeft de harmonie op Zondag 4 December een ander, eveneens jaarlijkse traditie voortgezet: Met slande trommen en volle muziek toog men naar de St. Jozefskerk, waar een H. Mis werd bijgewoond. Na afloop daarvan ging het gezelschap naar de woning van haar Ere-voorzitter, dhr. André Dor, aan wie de traditionele en als steeds gewaardeerde aubade werd gebracht.

Thans maken de muzikanten zich op om een hartig woordje mee te spreken in de strijd om de Brabantwimpel, terwijl het bestuur haar organisatorische talenten zal moeten tonen bij de organisatie van het groot federatief concours 1956, dat op de Zondagen 27 Mei en 3 Juni te Dorplein gehouden wordt, onder auspiciën van de R.K. Bond van Harmonie- en Fanfaregezelschappen in het Bisdom 's Bosch.

De ontwikkeling van het werk van de kankerbestrijding is zodanig, dat hiermede ook in de naaste toekomst zeer grote bedragen zijn gemoeid. Des-te-meer verheugt het ons dat wij van U voortdurende daadwerkelijke medewerking ontvangen.

Wij verzoeken U dit schrijven ook onder de aandacht van Uw Personeel te laten brengen.

U nogmaals hartelijk dankzeggend, verblijven wij, met vriendelijke groeten,

hoogachtend,

Nederlandse Vereniging tot steun aan het Koningin Wilhelmina Fonds voor de kankerbestrijding, (get.) Mevr. L. C. Andriess.

We hebben daarmee weer een goeie beurt gemaakt. Met alle bescheidenheid gaan we toch maar weer verder.

Wat is een mens toch klein als ie ziek is! Wat is ie groot als hij helpt! Tot een volgende keer!



DE GENERAAL KWAM UIT DE LUCHT

Onlangs bracht Lt.-Generaal Opsomer, de scheidende bevelhebber van het Eerste Legerkorps een bezoek aan de directie, teneinde haar persoonlijk te danken voor de verleende faciliteiten en de hartelijke ontvangst — ook door de Dorpleinse bevolking — van officieren en manschappen, betrokken bij de in Juli gehouden oefening „Alea Jacta”. De Generaal reisde modern, n.l. per heliocopter.

