

# DE LINGOT

VOOR EN DOOR ALLE WERKERS VAN DE  
N.V. KEMPENSCHEN ZINKMAATSCHAPPIJ EN N.V. GEMENGDE METAALERTSEN  
BUDEL

KERSTMIS 1956

RED. D. ROOYMANS

## Aan allen, van K.Z.M. en G.M.E.

Nu Kerstmis en de jaarwisseling naderen richten wij ons tot al onze werkers en hun gezinnen om hen een Zalig Kerstfeest en een in alle opzichten voorspoedig Nieuwjaar toe te wensen.

Gaarne betrekken wij hierin onze gepensioneerden en zeer in het bijzonder gaan onze gedachten uit naar hen, die wegens ziekte tijdelijk hun werk niet kunnen doen. Hen zij van harte een spoedige beterschap toegewenst.

Erkentelijk voor de goede medewerking van al onze werknemers gedurende het afgelopen jaar, verheugt het ons een bijzonder woord van dank te kunnen richten tot die werkers, die in de loop van 1956 een mijlpaal in hun dienst bereikten: Op donderdag 27 december a.s. hopen wij wederom 2 jubilarissen met veertig en 21 getrouwen met vijf en twintig dienstjaren te kunnen huldigen.

Met Gods hulp en hun voorbeeld voor ogen zullen wij gezamenlijk verder gaan, in het vertrouwen op een wederom gezegend nieuwjaar voor het bedrijf en al zijn werkers.

De Directie.

## Feest, dat het hart verblijdt.

„Ons is gheborn, een uitvercoeren  
clein kindekijn; Waar 't niet gheborn  
Wi waren verloren; Laat ons bliede zijn!

\* Zó zong reeds de middeleeuwer en zó zingt het hart van de moderne christenmens ook nog nu, rond kerstmis; „laat ons blij zijn”.

Kerstmis is wel het meest intens gevierde feest van alle hoogtijden.

Onze eerste en intiemste herinneringen gaan altijd weer terug naar de kertsiviering in een misschien reeds lang verdwenen ouderlijk huis en van de warmte ervan rest altoos nog een sprankje, zelfs in het meest ontgoehelde mensenhart, ja ook in het hart van hem die meende, dat „sprookje” uit z'n jeugd verbannen te hebben.

Altijd zoeken wij weer voor onze eigen kinderen dat te doen herleven, wat ons eenmaal met gulheid geschonken werd; die innig feestelijke sfeer waarin naief behagen in een broze, vluchtige schoonheid, die zich slechts enkele uren aan ons leven hecht, zich paart aan een waarachtig gevoel van innerlijke vrede en een eigenaardige, tintelende blijdschap, die wij nooit zouden willen verliezen.

Kerstmis is, in het besef van de westerse wereld het grote, centrale feest van het jaar geworden en gebleven, zelfs daar waar het begrip voor de grote religieuze betekenis van het Kerstfeest goeddeels verloren is en waar het nog slechts dient als welkome afleiding om de dagelijkse sleur te breken, te genieten van de goede dingen van het leven onder sentimenteel gepraat over wat men „de legende” van Christus' geboorte pleegt te noemen en over „vrede op aarde”, zonder te verstaan hoe glorieus en verbijsterend feitelijk de boodschap was, die twintig eeuwen geleden door een scheur in de hemel aan de duistere aarde werd gebracht: „Vrede op aarde, aan de mensen van goede wil”.  
Aan de mensen van goede wil.

Bij deze slaat het elk jaar een religieuze ontroering los, die hen gelukkig maakt als over het terugvinden van een oud, broos geluk.

Aldus grijpt het in ons leven en wij zitten in deze dagen bijeen in een sfeer van haast tastbaar één zijn van hart en wij zullen er voor waken, dat niets de vrede in en om ons komt verstoren.

Zó is Kerstmis voor die van goede wil zijn. Maar het is nog oneindig veel meer; Kerstmis geeft ons kerstgenaden, de schoonste vrucht van de geboorte van het Kind. Genaden, voor onszelf, voor de onzen en voor anderen. Voor onszelf en de onzen; ieder van ons weet hoezeer wij die van node hebben, zeker in deze tumultueuze tijd, nu de vrede in onszelf van alle kanten bedreigd wordt.

Genaden voor anderen, welke genaden wij hebben af te smeken aan het Kind. Het is onze plicht, omdat zijn grote boodschap Liefde heet. Omdat de onvrede in onze geschonden wereld eindelijk zal verkeren in een vrede, gebouwd op deze Liefde.

Bezinnen wij ons dan hierop en laat ons er vooral voor zorgen die vrede tot werkelijkheid te maken in onszelf.

Als ieder van ons zover weet te komen in de aanstaande dagen, och, dan kan het wel niet anders of op de duur zullen ook anderen daarin gaan delen.

Want de blijde boodschap van de vrede is immers voor ALLE mensen, ook door en ook bij hen, waar de kloof tussen deze boodschap en menselijke dwaling onoverbrugbaar schijnt.

Moge het „Vrede op aarde” spoedig overal begrepen worden, zodat het overal wordt wat wij U en allen van harte toewensen; een

ZALIG KERSTFEEST.

## Onze JUBILARISSEN 1956

Op donderdag 27 december a.s. zullen de jubilarissen die in de loop van het jaar hun diensttijd van 25 of 40 jaar vol maakten in ons bedrijf, gezamenlijk gehuldigd worden, terwijl 's avonds door de directie een feestmaal te hunner eer wordt aangericht.

De huldiging vindt plaats in het Ontspanningsgebouw, 's morgens om 11 uur in tegenwoordigheid o.m. van de burgemeester van Budel, de zeer-eerwaarde heer rector, de directie en de vertegenwoordiging van het personeel; de ondernemingsraad. Ook de echtgenoten van de jubilarissen hopen wij hier te kunnen begroeten, terwijl ook de oudere, inwonende kinderen

J. v. d. Rul, ass.-employé afd. K.T.O.  
M. R. Brouns, ass.-employé afd. Bedrijfspolitie  
P. H. Bekaert, ass.-employé Onderhoudsdienst  
C. H. Mertens, Mengerij  
J. van Dungen, Smeer techn. dienst.  
A. Bax, K.T.O.,  
H. Gerritsen, Retortenfabriek,  
G. J. van Seggelen, Pletterij,  
W. Fr. Kuypers, Onderhoudsdienst,  
J. J. Kuypers, Techn. Dienst,  
J. H. Gielen, Zinkovens,  
Lod. v. d. Putten, Zinkovens,  
L. van Mierlo, afd. Metselaars,  
Jac. Gerritsen, Retorten,  
P. J. van Geldorp, Zinkovens,  
Fr. A. Lamerikx, Zinkovens,  
G. J. Stienen, Zinkovens,



L. TEEUWEN



H. KUYPERS

van de feestelingen van harte welkom zijn.

Er zijn dit jaar twee getrouwen met een diensttijd van veertig jaar; de heren J. Teeuwen en H. Kuypers. Dhr. Teeuwen was in verschillende afdelingen werkzaam, de laatste jaren hield hij 's nachts een waakzaam oog op de gaande en komende man in de cantine. Dhr. Kuypers heeft zijn sporen verdiend bij de zinkovens. Helaas is hij de laatste tijd onder doktershanden, maar hij is nu toch weer zover, dat hij zijn dagelijkse wandeling mag maken. Hopenlijk kan hij dus ook donderdag van de partij zijn!

De zilveren jubilarissen zijn de heren:

L. M. H. Geurts, employé afd. Naroostring.

P. H. van Vlieden, G.M.E.-ovens,  
J. Rutten, G.M.E.-ovens,  
A. v. d. Broek, Naroostring,  
L. H. J. Peeters, Wervelovens.  
W. G. v. Samang, G.M.E.-ovens.  
J. J. M. Ariaens, G.M.E.-ovens.

Aldus 24 zilveren jubilarissen, die zich, tesamen met hun collega's met veertig dienstjaren en met andere oude getrouwen 's avonds om half acht opnieuw zullen verzamelen in de Ontspanningszaal voor het feestmaal.

Vanaf deze plaats reeds hartelijk gefeliciteerd en een mooie dag toegewenst!







